

Kommentarer til bemærkninger fra Michael Madsen, Skoleleder Karlslunde Dagskole

Karlslunde Centervej 85 - 2690 Karlslunde - tlf. 46 16 16 12 - www.karlslundedagskole.dk

Vedrørende Etablering af Dagskole på ejendommen Østerled 3.

I forlængelse af modtagne indsigelser, vedrørende vores ansøgning om etablering af skole- og dagbehandlingstilbud på ejendommen Østerled 3, fremsendes vores kommentarer hermed.

Kobækvej 1 – (Lotte Funch)

Indsiger fremfører at hun finder det uhensigtsmæssigt; aggressiv og udadvendt adfærd, medicineret børn, aftenarrangementer og overnatning – passer ikke ind i lokalmiljøet.

Det er ikke korrekt, at der er tale om børn med aggressiv og udadvendt adfærd. Når vi i materialet skriver at "børnene udviser en adfærd, der er meget aggressiv og udadvendt", så var det som sådan de kunne opleves i deres tidligere skoletilbud, hvor støtten, hjælpe og behandling ikke var tilstrækkelig.

Det er vores erfaring, at denne adfærd for de fleste elevers vedkommende kun optræder sjældent og som oftest kun, når andre elever grundet deres udfordringer kan komme til at trigge dem. Selv på en almindelig folkeskole forekommer sådanne hændelser. På den kommende skole vil der altid være uddannede personaler tilstede der kan hjælpe eleverne.

Det er korrekt at ca. halvdelen af vores elevgruppe kan forventes at modtaget medicin. Der er alene tale om medicin i forbindelse med fx ADHD-problematikker og angst. Disse medicin er en uundværlig støtte til barnet, i at blive bedre til at overskue og mestre sin verden. Enkelte elever kan være medicineret af alle mulige andre årsager.

Der vil ikke være mange aftenarrangementer på skolen. Skolen vil alene have sociale arrangementer for børnenes familier og de vil aldrig strække sig længere end til omkring klokken 21-22 om aftenen. Der vil naturligvis være eftermiddags- og aftenskurser for skolens personale, ligesom der ved enkelte lejligheder vil være elever som overnatter på skolen - fx i forbindelse med at de øver sig i, at skulle på lejrskole.

Karlslunde Dagskole har i 16 år været tætte naboer til Karlslunde Landsby. Et naboskab, hvor der ikke har været hændelser af utrygskabende karakter eller hændelser relateret til hærværkslignende aktiviteter, som man jo kan opleve i forbindelse med skoler i almindelighed. Det er vores største ønske at have et trygt, hygsomt og nært naboskab med det omkringliggende ejendomme.

Rugbjergvej 8 - Gitte Samsøe

Indsiger fremfører at hun får den opfattelse at bopælspligten bortfalder, bekymring omkring grusvejs beskaffenhed og naturlig slidtage/vedligeholdelse. Antager at eleverne ikke er så fredelige som fortalt, frygt for fritgående dyr på fold, samt uoverensstemmelser mellem beskrivelse og link til los.dk

Det er ikke korrekt at vi ønsker at bopælspligten bortfalder. Det er meget vigtigt for ejeren af ejendomme, at den private bolig bebos af personale fra skolen. Pt påtænker skolens leder at flytte ind i ejendommen eller alternativt et samlevende par der er ansat på skolen. Det er vigtigt for ejeren af ejendomme at beboerne i den private bolig, beboer ejendommen som alle andre på bedste vis bebor deres ejendomme. Skulle skolelederen flytte ind, så fraflytter han sin nuværende bolig, der også ligger i landlige omgivelser, så miljøet er ham godt bekendt.

Skolen har et antal minibusser (Ford Transit) med plads til 9 personer. Det kan naturligvis forventes at personaler anvender deres egen bil, cykel, knallert eller lignende når de møder ind på deres arbejde - omkring klokken 08.00 og igen når de forlader ejendommen omkring klokken 16. Eleverne og skolens minibusserne vil forlade skolen i tidsrummet 14.30 til 16.00, hvorefter skolen står tom. Alle køretøjerne har et ganske almindeligt slid på omgivelserne. Naturligvis udviser personalet det nødvendige hensyn i forhold til vejens beskaffenhed, ligesom ejeren af ejendommen vil indgå i den almindelige vedlige-eholdelse af fællesvejen.

I øjeblikket har Karlsrunder Dagskole en skoleafdeling hvor en fælles-vej (også etableret af grus) dagligt benyttes og løbende vedligeholdes for fælles regning – uden anmærkninger fra de øvrige lodsejere. Egentlig stiller vi os uforstående over for indsigeres klage, idet hendes ejendom end ikke har adgang til Østerled, men adgangsvej fra Rugbjergsvej.

Eleverne på den kommende skole vil naturligvis være ganske fredelige og absolut ikke til fare som sine omgivelser – just som alle andre børn i kongeriget. Alle vores elever har været forsøgt på almindelige folkeskoler, men ikke kunne indgå i alle de krav der stilles til børn i en sådan kontekst. Eleverne har det til fælles, at de behøver en "lille" og overskuelig skole, med få børn i klasserne og tætte og nære voksne. Et sådan skolemiljø giver rolige og fredelige børn, som netop ikke ageres som de gjorde i deres tidligere skoletilbud, hvor den desværre ikke fik den støtte og behandling, de behøvede.

På Karlsrunder Dagskole har der alle dage været heste på fold og i stald - omkring skolen på samme ejendom. Elever har altid vist at de kan omgås disse dyr med en naturlig hensyntagen og der har aldrig været hændelser hvor elever har gjort skade endsige generet en nysgerrig hest - ej eller hunde, når der har været på sådanne størrelser på besøg. Det sker tit i foråret at der er harekillinger på skolens legeplads, når disse tilfældigt opdages så har børnene vist meget omsorg for disse. Men det kan i teorien ikke afvises at en enkelt eller to børn, kunne lade deres frustrationer gå ud over et dyr. På skolen overdrages dyr aldrig i elever varetægt, uden der er voksne tilstede. En del af elever har været i et rideforløb på den lokale rideskole, hvor udgangspunktet var hestens røgt og pleje, hvilket de alle gennemførte på bedste vis. Vi stiller os uforstående over for det anførte misforhold mellem beskrivelse og fremsendt materiale. Der henvises til los.dk (der er paraplyorganisation for alle mulige forskellige sociale aktører i Danmark, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne). Informationerne på los.dk er ganske få og i fin overensstemmelse med det fremsendte.

Østerled 2 – Per Frimor

Indsiger fremfører at han stiller spørgsmål ved det lovlige i at tillade en skole på ejendommen, samt at han ikke har modtaget noget materiale fra Køge kommune desangående. Indsiger beretter at han har været inde og læse på skolens hjemmeside, som han mener giver et andet billede end det der fremgår af det fremsendte materiale. Indsiger frygter at en tilladelse vil give anledning til ansøgning om udvidelse, måske endda en døgninstitution. Indsiger udtrykker bekymring for slidstage og fremtidig vedligehold af vejen og frygter en væsentlig værdiforringelsen af deres ejendom. Slutteligt stiller indsiger spørgsmål til bopælspligt.

Vi er meget kede af, at materialet ikke er fremkommet til indsiger - som de øvrige naboer. Årsagen hertil tænker vi, at man kan finde frem til i forvaltningen. Det er rigtigt uheldigt og absolut ikke befordrende, da vores ansøgning absolut ikke vedrører utopiske planer som indsiger hævder, men blot er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn som falder igennem den almindelige folkeskoles tilbud.

Karlsunde Dagskole har ikke nogen hjemmeside og har ikke haft det i flere år, grundet utalige hackerangreb og misbrug af skolen domain til at udsende massevis af spam-mail. Det indsiger henviser til vurderer vi er "en målgruppe angivelse" på los.dk hjemmeside. (LOS - er paraplyorganisation for alle mulige forskellige sociale aktører i Danmark, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne). Informationerne på los.dk er ganske få og i fin overensstemmelse med det fremsendte.

Der er absolut ikke for nuværende tanken, at udvide skolen til mere end 18 pladser og det har aldrig været intentionen at søge om tilladelse til at indrette døgninstitution. Skulle en udvidelsen senere komme på tale, så vil det naturligvis aldrig ske i et omfang, der ville være generende for naboer eller andre i lokalområdet. Skolen har et antal minibusser (Ford Transit) med plads til 9 personer. Det kan naturligvis forventes at personaler anvender deres egen bil, cykel, knallert eller lignende når de møder ind på deres arbejde - omkring klokken 08.00 og igen når de forlader ejendommen omkring klokken 16. Alle køretøjerne har et ganske almindeligt slid på omgivelserne. Naturligvis udviser personalet det nødvendige hensyn i forhold til vejens beskaffenhed, ligesom ejeren af ejendommen vil indgå i den almindelige vedligeholdelse af fællesvejen.

I øjeblikket har Karlsunde Dagskole en skoleafdeling hvor en fælles-vej (også etableret af grus) dagligt benyttes og løbende vedligeholdes for fælles regning – uden anmærkninger fra de øvrige lodsejere.

Det er ikke korrekt at vi ønsker at bopælspligten bortfalder. Det er meget vigtigt for ejeren af ejendomme, at den private bolig bebos af personale fra skolen. Pt påtænker skolens leder at flytte ind i ejendommen eller alternativt et samlevende par der er ansat på skolen. Det er vigtigt for ejeren af ejendomme at beboerne i den private bolig, beboer ejendommen som alle andre på bedste vis bebor deres ejendomme. Skulle skolelederen flytte ind, så fraflytter han sin nuværende bolig, der også ligger i landlige omgivelser, så miljøet er ham godt bekendt.

Østerled 5 – Ole Damsgaard

Indsiger stiller spørgsmål ved lovligheden af nabohøringen, idet han ikke har modtaget materiale herom. Samtidigt stiller han spørgsmål ved trafikforhold, tryghed, sikkerhed og peger på at det er en glidebane at tillade en skole på ejendommen.

Vi er meget kedede af at materialet ikke er fremsendt til indsiger, som de øvrige naboer. Årsagen hertil tænker vi, at man kan finde frem til i forvaltningen. Det er rigtigt uheldigt og absolut ikke befordrende, for såvel beboerne som os som ansøgere.

Umiddelbart efter udsendelse af nabohøringen havde vi den fornøjelse, at få besøg af Ole Damsgaard der uanmeldt mødte frem på Karlslunde Dagskole en tidlig formiddag. Ole blev som alle andre der kommer på skolen budt velkommen og skolens leder inviterede ham indenfor på hans kontor. Naturligvis var skolelederen nysgerrig på Ole ærinde og tilbød ham en kop kaffe. Ole fortalte, at han som praktiserende psykolog i Solrød og ofte havde forældre i behandling, der samtidigt havde børn der var skolesøgende, og at han var blevet opmærksom på at Karlslunde Dagskole havde et særligt skoletilbud, som han meget gerne ville høre mere om.

Som altid er skolen åben for interesserede og selvom vi almindeligvis aftaler møder på forhånd, så vi har tid og rum til at tale sammen, så gav skolelederen sig tid til at svare på Oles spørgsmål, der var mange og naturligt relevante – set i forhold til Oles beskæftigelse som psykolog.

Det var skolelederens oplevelse, at Ole fik svar på alle sine spørgsmål og han modtog med faglig interesse Oles visitkort, som han lagde sammen med de øvrige visitkort han har på eksterne samarbejds-partnere. I dag ville det dog have været rart om Ole havde tilkendegivet sit egentlige ærinde. I det tilfælde kunne samtalen i højere grad have taget udgangspunkt i tankerne omkring en mulig ny skole på Østerled 3 og helt sikkert have efterladt et mere nuanceret billede af vores ideer med at åbne en skole. I stedet var omdrejningspunktet skolen på Karlslunde Centervej og de forskellige elever der er indskrevet der.

Omkring de trafikale forhold på fællesvejen, så vil der naturligvis ikke ske et større endsige unødigt slid end almindeligt. Og naturligvis skal indsiger ikke alene med sin hustru stå for vedligehold af denne. I forhold til indsigers datters gang på vejen, så vil der ligesom i alle andre henseender være en agtpågivenhed hos personalet, når de kører til og fra skolen. At vi er bekendt med at indsigers datter går til enden af vejen for at blive samlet op af skolebussen vil blot være med til at vi skærper vores hensyntagen yderligere.

Tryghed, tillid og trivsel er nogle af de vigtigste forudsætninger, som børn skal have og føle. Når vi i materialet skriver at "børnene udviser en adfærd, der er meget aggressiv og udadvendt", så skal det forstås i den rette kontekst. Det vi beskriver overfor "professionelle" er, at det sådan nogen børn har haft det op til den ankommer til Karlslunde Dagskole.

Som jeg blandt andet forklarede Ole, da han var på sit uanmeldte besøg, så skulle "egentlige psykiatriske lidelser" forstås, som lidelser der er mere vidtgående en fx ADHD og autisme – fx skizofreni, betydelige spiseforstyrrelser, psykotiske tilstande etc. Vi talte også om børn/unge der kunne være voldelige/kriminelle og om misbrug hos børn/unge. Jeg gjorde meget klart over for Ole at børn og unge med disse udfordringer IKKE lige inden for vores målgruppe. Vi talte desuden om, at det ikke er foreneligt med en skolegang, at være i et misbrug. Og hvis et sådan blev kendt, så skulle den unge været i et aktivt behandlingsforløb for at kunne fortsætte sin skolegang.

Naturligvis kan eleverne vandre frit omkring – alt andet ville være forkasteligt. Hvad mon indsiger ville synes om, at andre mennesker kunne have sådanne tanker om hans børn? Selvfølgelig vil der ikke bliver opsat hegn med pigtråd eller deslige. Og alle elever vil være bekendt med hvortil de må bevæge sig, så de ikke kommer til at "boltre sig" på naboers ejendom. Da indsigeres ejendom ligger ca. 200

væk, med en stor mark imellem så finder vi det usandsynlig at han vil opleve skoles elever omkring si ejendom.

I de 17 år vi indtil nu har drevet skole og dagbehandlingstilbud har det ALDRIG været nødvendigt at indhegne vores børn, endsige låse og lukke skolens af. Som det naturlige, man gør ude på landet, så er alle døre ulåste og en elev kan altid gå sig en tur. Dog vil det hurtigt blive bemærket af en voksen, der nysgerrigt vil henvende sig og naturligt gå med eleven for at høre hvad som er på spil. Der er ALTID voksne omkring eleverne, der fører tilsyn med dem.

Ole Damsgaard der selv har fine faglige forudsætninger, bør vide at mennesker med diagnoser ikke er farlige, blot fordi de har en diagnose. Vi tænker at indsiger må gøre sig tanker om diagnoser som ligger langt fra de diagnoser som vi arbejder indenfor.

I stedet for at se etableringen af en skole- og dagbehandlingstilbud som en glidebane, så ville vi ønske at Ole med sin faglige indsigt, kunne se alle de gode muligheder der kan være for at gøre selv skolebørns skoleliv sundere. Vi ønsker vel alle, at alle børn burde kunne være i et almindeligt skoletilbud og ikke på en dagbehandlingsskole. Ligesom vil kunne ønske, at der ikke var behov for at psykologer i vores samfund – idet alle menneskers psyke måtte være tilpas robuste. Heldigvis er der dygtige psykologer til at hjælpe de mange mennesker som har brug for deres hjælp, som der findes skoletilbud, der kan hjælpe elever med særlige behov.

Indbydelse til dialog og flere informationer om et skole- og dagbehandlingstilbud.

Til samtlige indsigere og andre interesserede, skal der lyde en tak for deres engagement i at ville hinanden det bedste - det samme ønsker vi.

Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at invitere alle fire indsigere, men også andre nysgerrige naboer på besøg på vores nuværende skole i Karlslunde. Vi vil mægtig gerne vise jer hvorledes vi arbejder og med børn og unge, og tale mere indgående med jer om disse børns udfordringer. Samtidig vil vi mægtigt gerne høre mere om de bekymringer I måtte have og give jer mulighed for at spørge os om ALT. Det er vores oprigtige ønsker, at få et godt naboskab til alle – til gavn for alle!

Vi forstår jeres bekymringer, såvel for det lavpraktiske som vedligehold af fælles-vej, som den usikkerhed og de mange tanker det kan efterlade, når en ny nabo flytter ind – og den kendte verden ændre sig.

Vi vil gerne give alle et mere retvisende billede af os som de kommende naboer, ligesom vi gerne vil tage alle de hensyn til de behov I måtte have.

Som Ole Damsgaard måske har eller kan berette, så har han allerede været omkring vores skole, da han en dag på fineste vis kiggende forbi. Netop det med at kigge forbi og hilse på hinanden, finder vi som vigtige værdier i mennesker – ikke mindst imellem naboer.

De bedste hilsner
Michael Madsen
Skoleleder
Karlslunde Dagskole

Karlslunde, den 30. januar 2019

Vedrørende Etablering af Dagskole på ejendommen Østerled 3.

I forlængelse af modtagne indsigelser (to mere), vedrørende vores ansøgning om etablering af skole- og dagbehandlingstilbud på ejendommen Østerled 3, fremsendes vores kommentarer hermed.

Rugbjergvej 8 - Thomas Samsøe

Indsiger fremfører at han føler en vis underen og en følelse af utryghed ved det han opfatter som modstridende beskrivelser af skolens målgruppe. Samtidig stiller han spørgsmål ved bopælspligten på ejendommen og opstiller forskellige scenarier heromkring. Endeligt fremførers der synspunkter omkring færdsel i forbindelse med skoledrift på ejendommen.

Som tidligere svaret på indsigelse fra indsigers kone, så er der stadig tale om "let" kørsel med minibusser hvor der maksimalt må være 9 personer i. Disse køretøjer har samme belastning på de omkring liggende veje, som almindelige biler og kan føres på et almindeligt kørekort ligesom de ikke er bredere end en almindelig bil. At vejen (Vilkestrupvej/Rugbjergvej) ifølge indsiger er meget trafikeret og ikke dimensioneret stiller vi os uforstående overfor. De gange vi har været på besøg på ejendommen (Østerled 3) har vi ved flere lejligheder passeret selv store og tunge køretøjer uden vanskeligheder, ligesom vejen ikke synes at være i en dårligere tilstand, end andre veje omkring i landet.

Naturligvis skal børn i landets skoler være aktive i deres skoletid også. I de to indlagte frikvarterer vil eleverne tage ophold på skolens arealer, hvor der er rigeligt med plads til at røre sig. Lige så naturligt vil der være ture og ekskursioner til fx skov, strand, museum, svømmehal eller andet i forbindelse med undervisningen. Når elever og ansatte kører til og fra skolen, så vil det naturligvis være med hensyntagen til andre trafikanter, på såvel Østerled som de omkringliggende offentlige veje.

Denne hensyntagen er almindeligforkommen på vores nuværende skole, hvor vi har en afdeling klods op af en lokal rideskole, hvor der dagligt er fx handicaprindning og al mulig anden færdsel til og fra rekreative områder omkring skolen – på offentlig vej.

Det er ikke korrekt at vi ønsker at bopælspligten bortfalder. Det er meget vigtigt for ejeren af ejendomme, at den private bolig bebos af personale fra skolen. I øjeblikket påtænker skolens leder, at flytte ind i ejendommen eller alternativt et samlevende par der er ansat på skolen. Det er vigtigt for ejeren af

ejendomme at beboerne i den private bolig, beboer ejendommen som alle andre på bedste vis bebor deres ejendomme. Skulle skolelederen flytte ind, så fraflytter han sin nuværende bolig, der Karlslunde Centervej 85

Vi stiller os uforstående over for det anførte misforhold mellem beskrivelse og fremsendt materiale. Der henvises til los.dk (der er paraplyorganisation for alle mulige forskellige sociale aktører i Danmark, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne). Informationerne på los.dk er ganske få og i fin overensstemmelse med det fremsendte.

Rugbjergvej 3 – Mikkel Frederiksen

Indsiger stiller spørgsmål ved hvad der skal foregå på ejendomme og finder ikke det fremsendte materiale fyldestgørende. Indsiger antager at der skal bo 9 personer på ejendommen, ligesom han stiller spørgsmål om bopælspligten opfyldes. Indsiger henviser til tidligere ansøgning om bosted på adressen, samt en bekymring for en øget trafik.

Intet sted i vores materiale fremgår det, at der skal bo 9 personer på ejendommen, hvilket ej heller påtænkes. I øjeblikket er det planen at den bopæl bebos af en familie på en almindelige størrelse og naturligvis skal der ikke ændres ved bopælspligten.

Som tidligere beskrevet så vil der ikke være nogen nævneværdig trafikforøgelse i området grundet en dagskole på adressen. Tidligere var der et computerfirma på adressen, med en større og tungere trafikbelastning. Skolens ansatte forventes at ankomme i almindelige biler ligesom skolens elever ankommer i små minibusser med plads til 9 personer – at betragte, som et almindeligt køretøj.

Med venlig hilsen
Michael Madsen
Skoleleder
Karlslunde Dagskole